

ΤΡΕΛΟΒΑΠΟΡΟ

Μουσική: Λάγιος Δημήτρης

Στίχοι: Ελύτης Οδυσσέας

Ba πό ρι στο λι σμέ νο
βγαί νει στα βου νά
κια ρχί ζει τις μα νού βρες
βύ ρα μά ī να
Τηνά γκυ ραφου ντά ρει
στις κου κου να ριές
φο ρτώ νει φρέ σκοα ē ρα
κια π' τις δυό με ριές

Κα τα κτη τές πο τέ δεν
λο γα ριά σα με
μπή κα με μέ σα σ' ό λα
και πε ρά σα με
κιέ χου με στο κα τά ρτι
μας βι γλά τω ρα
πα ντο τι νό τον ή λιο
τον η λιά τω

ρα τον ή λιο τον η λιά τω ρα τον ή λιο τον η λιά τω ρα
Ba πό ρι στο λι σμέ νο
βγαί νει στα βου νά
E λα Χρι στέ και Κύ ριε
λέ ω κια πο ρώ

κια ρχί ζει τις μα νού βρες
βύ ρα μά ī να
Χρό νους μας τα ξι δεύ ει
δεν βου λιά ξα με
τέ τοι τρε λό βα πό ρι
τρε λο βά πο ρο
κιέ χου με στο κα τά ρτι
μας βι γλά τω ρα
χί λιους κα πε τα ναί ους

τους α λλά ξα με
τον η λιά τω
τον η λιο τον η λιά τω ρα τον η λιο τον η λιά τω ρα
1 2

Βαπόρι στολισμένο βγαίνει στα βουνά
κι αρχίζει τις μανούβρες βύρα μάϊνα.
Την άγκυρα φουντάρειστις κουκουναριές
φορτώνει φρέσκο αέρα κι απ' τις δυό μεριές.

Είναι από μαύρη πέτρα είναι απ' ονειρο
κι έχει λοστρώμο αθώο, ναύτη πονηρό.
Από τα βάθυ φτάνει τους παλιούς καιρούς
βάσανα ξεφορτώνει κι αναστεναγμούς.

Έλα Χριστέ και Κύριε, λέω κι απορώ
τέτοιο τρελό βαπόρι, τρελοβάπορο.
Χρόνους μας ταξιδεύει, δεν βουλιάξαμε
χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαμε.

Κατακτητές ποτέ δεν λογαριάσαμε
μπήκαμε μέσα σ' όλα και περάσαμε
κι έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτωρα
παντοτινό τον ήλιο τον ηλιάτωρα
τον ήλιο τον ηλιάτωρα.....

Βαπόρι στολισμένο βγαίνει στα βουνά
κι αρχίζει τις μανούβρες βύρα μάϊνα.
Έλα Χριστέ και Κύριε, λέω κι απορώ
τέτοιο τρελό βαπόρι, τρελοβάπορο.

Χρόνους μας ταξιδεύει, δεν βουλιάξαμε
χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαμε.
κι έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτωρα
παντοτινό τον ήλιο τον ηλιάτωρα
τον ήλιο τον ηλιάτωρα.....