

ΘΑ ΠΙΩ ΑΠΟΨΕ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Μουσική: Πλέσσας Μίμης

Στίχοι: Παπαδόπουλος Λευτέρης

The musical score consists of five staves of music. The first staff starts with a treble clef, a key signature of one flat, and a common time. It features a melodic line with sixteenth-note patterns and harmonic changes between A♭, Gm, and F. The second staff continues in the same key signature and time, with lyrics in Greek. The third staff begins with D7 and D7 chords, followed by Gm, F, and E♭ chords. The fourth staff starts with B♭ and continues with Gm, D, Gm, and D chords. The fifth staff concludes with Gm, A♭, Gm, F, E♭, Dm, and Gm chords.

Lyrics:

Θα πιώ απόψε το φεγγάρι,
και θα μεθύσω και θα πω,
αφού πονάς για κάποιον άλλο
ρίξε μαχαίρι να κοπώ.

Κι óταν με κόψει το μαχαίρι,
μετανοιωμένη θα μου πεις,
πάρε του φεγγαριού το δάκρυ
κι από το αίμα να πλυνθείς
πάρε του φεγγαριού το δάκρυ
κι από το αίμα να πλυνθείς.

Κι εγώ θα κόψω το φεγγάρι
να στο καρφώσω στα μαλλιά
και σαν πλαγιάσουμε θα έχω
τον ουρανό στην αγκαλιά.

Κι óταν ξυπνήσουμε και πάμε
ξανά στα στέκια τα παλιά
σκέψου τι όμορφη που θα 'σαι
με το φεγγάρι στα μαλλιά.
σκέψου τι όμορφη που θα 'σαι
με το φεγγάρι στα μαλλιά.

Θα πιώ απόψε το φεγγάρι
και θα μεθύσω και θα πω,
αφού πονάς για κάποιον άλλο
ρίξε μαχαίρι να κοπώ.

Κι óταν με κόψει το μαχαίρι,
μετανοιωμένη θα μου πεις,
πάρε του φεγγαριού το δάκρυ
κι από το αίμα να πλυνθείς
πάρε του φεγγαριού το δάκρυ
κι από το αίμα να πλυνθείς.

Κι εγώ θα κόψω το φεγγάρι
να στο καρφώσω στα μαλλιά
και σαν πλαγιάσουμε θα έχω
τον ουρανό στην αγκαλιά.

Κι óταν ξυπνήσουμε και πάμε
ξανά στα στέκια τα παλιά
σκέψου τι όμορφη που θα 'σαι
με το φεγγάρι στα μαλλιά.
σκέψου τι όμορφη που θα 'σαι
με το φεγγάρι στα μαλλιά.