

ΦΤΙΑΞΕ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Μουσική: Τσακνής Διονύσης

Στίχοι: Κριεζή Μαριανίνα

Dm C G Dm G C F G

Φτιάχνουν α - πό - ψε με κου - ρέ-λια και σανί-δια έ - ναν συ - νοι-κι - σμό αυ - τό-νο-μο
Και συ που ψά-χνεις το κου - κί και το ρεβί - θι στο τέ-λμα αυ-τό που βυ-θι - ζό-μα-στε

Dm G Bb C Dm 1 Dm 2 C F C

Αυ-τοί που ψά-χνουν για δια - μά-νια στα σκου-πί-δια και στον υ-πό-νο-μο ————— Μεσ το δι-κό σου πα-ρα - μύ-θι ξα-να-βρέ-στο
Φτιά-ξε μα - ζί τους το δι - κό σου πα - ρα - μύ - θι για - τί χα-νό-μα-στε —————

G Am C F C Bb C Dm 1 C Dm 2

το ξε-χα-σμέ-νο μο-νο - πά-τι σου Και ξα-να-χά-στο ξα-να - βρέ-στο ξα-να - πέ-στο το τρα-γου-δά - κι σου σου

Em C D Em A D G A Em A C D

**{Μεσ το δικό σου παραμύθι ξαναβρέστο το ξεχασμένο μονοπάτι σου
Και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου} δις**

Φτιάχνουν απόψε με κουρέλια και σανίδια
έναν συνοικισμό αυτόνομο
Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια
και στον υπόνομο

Ελευθερώνω την ωραία πεταλούδα
από τη σφραγισμένη γυάλα της
Να σου χαρίσει τα φτερά της τα βελούδα
και τα μεγάλα της

Σκιάχγω απόψε με κουρέλια και σανίδια
έναν συνοικισμό αυτόνομο
Αυτούς που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια
και στον υπόνομο

Και συ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι
στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε
Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι
γιατί χανόμαστε

Γιατί να ψάχνεις τριαντάφυλλα στα στήθη
αυτών που χάμω τα πετάξανε
Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι
αλλιώς τη βάγαμε

Γιατί να ψάχγω το κουκί και το ρεβύθι
στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε
Φτιάχγω μαζί σας το δικό μας παραμύθι
γιατί χανόμαστε