

POZ

Μουσική - Στίχοι: Μηλιώκας Γιάννης

1
G Cm G Cm Eb Bb Ab Bb Eb
Πάντα ονειρεύομαι ένα ανοιχτό τζιπάκι α κ ι μό νο αυ τό μας έ λει πε ε τώ ρα τι να σου πω ω
Η θελα στην ντουλάπα μου να υπάρχει μία τά α ξη η ή θε λα στην ντου λά πα μου ου να γί νε ται χα μό ος

9
Fm Cm G Cm Fm Cm G Cm
Πάντα γκρι νιάρα ή η σου να α κια γύ ρι στο κε φά α λι ι κτε συ 'χες την α παί αι τη ση η να σε υ πι ρε τώ ω
Παλιές φωτογραφίες σου, θα 'θελα να 'χεις κά α ψει ει μπροστά στους ξένους θα α 'θε λα α να 'σαι πιο σοβαρή η

17
Cm Bb G Cm Bb Eb
Πό σο ά λλα ξες, πό σο ά λλα ξα τα ό νει ρά μου ου ου κό κκι να α τα ό νει ρά μου ά σπρα. α

26
Fm Cm G Cm Fm Cm G Cm
Ρού χα μα ζι που πλύ υ θη κα αν κιέ χου νε γί νει ρο ος Ρού χα μα ζι που πλύ υ θη κα αν κιέ χου νε γί νει ρο ος

Πάντα ονειρεύομαι ένα ανοιχτό τζιπάκι,
μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.

Πάντα γκρι νιάρα ήσουν κι αγύριστο κεφάλι,
κι εσύ είχες την απαίτηση να σε υπηρετώ.

Ήθελα στην ντουλάπα μου να υπάρχει μία τάξη
ήθελα στην ντουλάπα μου να γίνεται χαμός.
Παλιές φωτογραφίες σου, θα 'θελα να 'χεις κάμει,
μπροστά στους ξένους θα 'θελα να 'σαι πιο σοβαρή.

Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα
τα όνειρά μου κόκκινα
τα όνειρά μου άσπρα.
{Ρούχα μαζί που πλύθηκαν
κι έχουνε γίνει ροζ} δις

Ήθελα στα γενέθλια να μου 'φερνες λουλούδια
ήθελα στα γενέθλια μόνος μου να τα πιώ.
Να με γλυκονανούριζες τα βράδια με τραγούδια
άσε με, πήγε τέσσερις, θέλω να κοιμηθώ.

Κοίτα καλέ που έμπλεξα, θα σκάσω απ' το κακό μου
πάνω που ετοιμαζόμουν το ίδιο να σου πω.
Βρε αν δε σ' ερωτεύομαι θα 'κανα το δικό μου
εγώ να δεις τι θά 'κανα μα έλα που σ' αγαπώ.