

MANA MOY ΕΛΛΑΣ

Μουσική: Στ. Ξαρχάκος
Στίχοι: Ν. Γκάτσος

(♩ = 104)

Gm

D7

Gm

D7

Gm

D7

Gm

D7

Gm D7 Gm

Musical score for piano, measures 1-3. Treble staff: Gm chord (G, B, D), melodic line with eighth and sixteenth notes. Bass staff: harmonic support with sustained notes and chords. Measure 1 ends with a repeat sign. Measures 2 and 3 continue the melodic line, featuring eighth-note patterns and grace notes. Key signature changes to D major at the end of measure 3.

Musical score for piano, measures 3-4. The top staff shows a treble clef, a key signature of one flat, and a tempo of 3. The bottom staff shows a bass clef, a key signature of one flat, and a tempo of 3. The score consists of two staves separated by a vertical bar line. Measure 3 starts with a D note in the treble staff, followed by a grace note and a G note. The bass staff has a B note. Measure 4 starts with a G note in the treble staff, followed by a C note and an E note. The bass staff has a D note.

Musical score for piano, measures 3-4. The top staff is in D minor (D) and the bottom staff is in C major (Cm). Measure 3 starts with a forte dynamic. Measure 4 begins with a half note followed by eighth-note pairs. Measure 5 starts with a forte dynamic.

D

Gm D7 Gm

Δεν έχω σπίτι πίσω για να 'ρθω,
ούτε κρεβάτι για να κοιμηθώ.
Δεν έχω δρόμο ούτε γειτονιά
να περπατήσω μια Πρωτοχρονιά.

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα,
μου τα 'πες με το πρώτο σου το γάλα,
μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια
εσύ φοράς τ' αρχαία σου στολίδια
και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου Ελλάς,
που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς.

Δεν έχω άγιο πια να προσκυνώ
ούτε καντήλι σ' άδειο ουρανό.
Δεν έχω ήλιο ούτε αστροφεγγιά
να τραγουδήσω μια Πρωτομαγιά.

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα,
μου τα 'πες με το πρώτο σου το γάλα,
μα τότε που στη μοίρα μου μιλούσα,
είχες ντυθεί τ' αρχαία σου τα λούσα
και στο παζάρι με πήγες γύφτισα μαϊμού,
Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού.

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα,
μου τα 'πες με το πρώτο σου το γάλα,
μα τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι
εσύ κοιτάς τ' αρχαία σου τα κάλλη
και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου Ελλάς,
το ίδιο ψέμα παντού κουθαλάς.

Δεν έχω σπίτι πίσω για να 'ρθω,
ούτε κρεβάτι για να κοιμηθώ.
Δεν έχω δρόμο, ούτε γειτονιά
να τραγουδήσω μια Πρωτομαγιά.