

ΠΟΝΑΕΙ Η ΑΓΑΠΗ

Μουσική - Στίχοι:
Στέλιος Ρόκκος

F#m **E** **D** **Bm**

Πά - λι ρω - τάς τι έφ - ται - ξε ——— κιέ - να σου δάκρυ έ - τρε -

F#m **E** **D**

ξε ——— πά - λι ρω - τάς τι — φται ——— ει

F#m

Δί - νεις μια να σπά - σεις το πο - τή - ρι σου

Bm

μια κραυ - γή βγαί - νει απ' τα χεί - λη σου ———

E



σαν τρε - λή χο - ρεύ - εις και α - φή - νε - σαι

C#7



στο τρα - γού - δι μου κομ - μά - τια

F#m



γί - νε - σαι πο

F#m



Bm



νάει ηα-γά-πη μά-τια μου πο-νά-ει — ε-γώ το ξέ-ρωαπ' ό-λους πιο κα-λά πο-



1.,2.

νάει ό-ταν σ'α-φή-νει σαν τη θη-λιά σε πνί-γει πο-νάει α-γά-πη μά-τια μου πο-νάει —



3

D.C.

Πάλι ρωτάς τι έφταιξε
κι ένα σου δάκρυ έτρεξε
πάλι ρωτάς τι φταιει.

Πάλι γυρνάς απ' τα γνωστά
να ξεχαστείς με δυο πιοτά
με μπαγλαμά που κλαίει.

Δίνεις μια να σπάσεις το ποτήρι σου
για κραυγή βγαίνει απ' τα χείλη σου.
Σα τρελή χορεύεις και αφήνεσαι
στο τραγούδι μου κομμάτια γίνεσαι.

Πονάει η αγάπη μάτια μου, πονάει
εγώ το ξέρω απ' όλους πιο καλά.
Πονάει όταν σ' αφήνει
σαν τη θηλιά σε πνίγει.
Πονάει η αγάπη μάτια μου πονάει.

Πάλι γυρεύεις αφορμή
για αιτία να βρεθεί
να σηκωθείς να φύγεις.

Όμως δεν ξέρεις που να πας
και στα χαμένα θα γυρνάς.

Σ' ένα ρεμπέτικο τρελό
παραπατάς απ' το πιοτό
και τον καημό σου πνίγεις.

Σ' ένα χορό της μοναξιάς
παραπατάς παραμιλάς
και λίγο λίγο σβήνεις.